



Nieuwsbrief: verslag van de Kerstactiviteiten

Jambo allemaal vanuit Kenia!

Na dit vreemde jaar was het fijn om af te kunnen sluiten met de kerst acties die mede dankzij jullie geweldige giften mogelijk is! Hier een verslag met foto's en een aantal hoogtepunten! Het mooiste hoogtepunt heb ik voor het laatste bewaard: De prison 🤪 Veel leesplezier gewenst!

De acties begonnen met van alles regelen; boekingen, plannen van data, vragen wat de specifieke noden zijn, organiseren van staf, geit kopen, aanbetalings, vouchers bestellen etc., etc. Dit begon eind november al. Toen alle boodschappen doen, het meeste keer 200. De mensen in de supermarkt vroegen me al waar ik naar toe ging en of ik niet ook wat voor hen had 😊. Ik heb een paar mensen gevraagd me te helpen alles in de auto te laden en hun een goede bonus gegeven! Ik geniet ook altijd van deze fase!

Osiligi Farm (boerderij van Hoop)

Op de boerderij hebben we altijd twee kerstfeesten; de eerste is wanneer alle staf en jongens erbij zijn, dat gebeurt voor de 20^e omdat de staf daarna om de beurt vrij heeft. Ook de jongens die in fase 2 zitten mogen een paar dagen weg rond de kerst dagen, als ze een plek hebben en wij weten waar ze heen gaan. De jongens in fase 3 en 4 (de laatste twee fasen waar ze verantwoording afleggen aan de manager en niet meer aan de sociaal werkers) moeten hun vrije dagen aanvragen zodat ze dat vast leren!



We hadden van tevoren een geit gekocht dus daar zaten ze al een paar dagen naar te kijken; wat waren ze gemotiveerd om de geit goed te voeren zodat zij ook weer iets meer zouden hebben 😊! Bij deze vroege kerstdienst hadden we ook wat gasten uitgenodigd van een partnerkerk en het was heel mooi! Collins (onze sociaal werker en tevens een 'graduate' van ons programma! 🙏) had gevraagd of ik dit jaar een woord wilde delen en daarna mochten de jongens voor gebed komen; dit was een mooie tijd. Ik had ook twee gasten mee, een Nederlandse (Janneke) en haar Keniaanse vriendin; zij konden ook meteen meebidden 😊. En daarna natuurlijk de lunch met de geit!



Daarna heb ik even alle farm staf bij elkaar geroepen (twee konden niet want waren druk met de jongens die allerlei leuke activiteiten hadden). Ik heb even met ze gesproken en bedankt voor hun inzet dit afgelopen jaar. Een ding waar ze in mogen verbeteren is communicatie en vandaar dat ik iedereen een powerbank (oplader) gaf en beltegoed met het bericht erbij dat vanaf nu de telefoons altijd opgeladen en bereikbaar zijn 😊. Dit was dit jaar in plaats van een 'basket'

Er waren 15 jongens in niveaus één, dus dat was best nog een grote groep met de kerstdagen! Gelukkig had de staf zichzelf goed georganiseerd wie er wanneer aanwezig zou zijn. Zij hadden een speciaal kerstontbijt en ik heb voor allemaal een nieuw paar sokken gekocht. Daarnaast hadden ze een uitje; lekker zwemmen met een lunch erbij!



Kibera openluchtproject



Dit is het project waar we de jongens 's morgens zien op een veldje aan de rand van de krottenwijk en waar ze punten kunnen verdienen om naar de farm te gaan.

Dit jaar gingen we met ze rolschaatsen wat echt heel erg leuk

was! We hadden de baan geboekt van 10-12 s'morgens (wanneer ze nog een beetje nuchter zijn 😊). Bij de ingang zagen de bewakers wel dat dit niet hun 'gewone publiek' was dus ze kregen een flinke security check. Vorig jaar, tijdens een ander uitje, hadden we een jongen met een mes die hij achter moest laten, maar deze keer geen ongeregelheden bij de security check!



Daarna, toen we eindelijk binnen waren, eerst een snack en drinken omdat de meesten niet hadden ontbeten, en toen de sokken; je kan niet rolschaatsen zonder sokken dus die had ik voor iedereen gekocht, daar waren ze al heel blij mee! Toen de baan op, haha ze hebben veel geleerd over vallen en opstaan waar we natuurlijk later over napraten! Daarna kregen ze heerlijke lunch met kipfilet en gebakken ei, dat vonden ze geweldig, hoewel ze zich afvroegen, hoe kan dit nu kip zijn, het heeft geen botten 😊! Aan het einde nog een pakket mee naar huis zodat ze die week ook eten hadden tot we weer openen begin Januari!

Staf

Voor de Nairobi staf hadden we een aparte lunch bij een restaurant in Nairobi. Dit was heel gezellig! Hoewel de drivers nog geen vrij hadden (omdat we de leveringen van de gewassen moesten blijven doen in de vakantie) waren ze er natuurlijk wel bij! Het was leuk als team bij elkaar te zijn en ze te zien genieten van de lunch. De meesten kozen een Tilapia, een hele vis met alles erop en eraan, met lokale groente en ugali (een maisklont). De ogen blijk je heerlijk op te kunnen kauwen.... 😊



Aan het einde heb ik ze allemaal een voucher gegeven zodat ze zelf konden bepalen wat ze konden kopen. Hier waren ze erg blij mee.

Kibera

Kibera is de grootste krottenwijk in Oost-Afrika en het is onze gewoonte om hierop eerste kerstdag heen te gaan, na een kerst ontbijt met gasten. Meestal blijft het niet bij de eerste kerstdag maar gaan we een aantal keren. De eerste keer gingen we met Matthew, onze sociaal werker en een Hollandse vriendin, Karin. Een van deze families was een mamma met vijf kinderen; hun 'huis' was een paar maanden geleden afgebrand en ze hadden niets meer. Haar man is meestal dronken en de dag baantjes die ze af en toe heeft, leveren niet genoeg op om de huur te betalen en eten te kopen; laat staan het schoolgeld te betalen. We mochten ze zegenen met voedsel, een financiële gift, en gebed. We zullen ze zeker nog volgen!



Een andere dag ging ik met een Keniaanse vriendin, Kanini, haar kinderen, en Mikaya; dit is een jaarlijkse traditie geworden, ook omdat Kanini het goed vindt voor haar kinderen om te zien hoe andere mensen leven. Ook handig, kunnen ze allemaal een zak of emmer met eten dragen 🙌 Deze keer gingen we met onze boekhouder, die een aantal families had uitgezocht.

Twee families sprongen eruit. Bij de eerste was het heel donker in de kleine kamer maar hoorden we gekreun; bleek dat de mama een ziekte heeft in haar galblaas en de galbuis is verstopt en haar lichaam gaat steeds meer achteruit; haar huid wordt steeds donkerder, ze heeft veel pijn en overal jeuk; ze was zichzelf aan het schaven met iets scherp; een operatie zou een paar duizend Euro zijn en geen garantie voor succes; zeker gezien dit stadium.

De oudste dochter moest haar opleiding stoppen zodat ze voor moeders kan zorgen. Zij moest heel erg huilen toen ze haar verhaal deed. Wij hopen dat we voor deze familie iemand kunnen betalen die voor ze zorgt zodat de dochter weer terug naar school kan. De vader is, nadat hij zijn laatste kind verwekt



had, vertrokken omdat hij de situatie niet aan kon. We hebben hier twee pakketten achtergelaten, een financiële gift en voor ze gebeden; we hopen zeker meer te kunnen doen voor ze! Op de foto zie je de twee dochters en het kleintje.

Hierna gingen we bij iemand anders op bezoek; Deze mama van 22 heeft een kind van 2 en een baby, en werkt in een kiosk van 's morgens vroeg tot in de avond voor twee Euro per dag wat natuurlijk niet genoeg is om haar huur en eten voor de kinderen te betalen. De baby slaapt in een kartonnen box naast de kiosk. We zagen dat echt alle eten net op was, ze had alleen nog een klein beetje meel en zout over dus de timing van ons pakket was mooi! We hebben voor haar ook de huur voor twee maanden betaald zodat ze hun 'huis' niet uitgezet zullen worden en voor haar mogen bidden!



Dit zijn een aantal voorbeelden van de families die we bezocht hebben in Kibera, maar zo waren er natuurlijk meer.

Al deze bezoeken raken me natuurlijk en van alle kerstactiviteiten heb ik genoten, maar het hoogtepunt voor mij was toch het bezoek aan de gevangenis want dat was erg bijzonder:

Prison (jeugdgevangenis)

We hadden van tevoren gevraagd wat de jongens nodig hadden en onze contactpersoon uit de gevangenis noemde tandenborstels, zeepjes, sokken, en w.c-papier. Alles keer 130. Samen met voor iedereen drinken en snacks waren dit een hoop boodschappen, en een aantal winkelwagens vol 🥰. We kwamen aan met de dozen en werden direct herkend en de jongens vertelden elkaar snel dat wij er waren. Van de 130 waren er ongeveer de helft; de rest moest taken doen, op het land werken en een paar hadden waarschijnlijk straf.



Maar de sfeer zat er gelijk in. We hadden een geweldige Zumba-sessie o.l.v Nicko onze sportman. Zelfs een aantal bewakers deden mee, ondertussen af en toe met hun stok slaan als de jongens te dichtbij kwamen 🤖

Hierna hadden we een geweldige tijd van 'Praise & Worship'; het was heel krachtig; deze jongens zitten zo diep (dit zijn de jongens nog in voorarrest zitten en dus nog op hun straf wachten, dit kan soms jaren duren, dus ze hebben soms weinig hoop) dat wanneer ze zingen, dit dan ook uit hun diepste komt, heel bijzonder.

Hierna deelde ik een boodschap over 'my worst Christmas' en de jongens waren heel erg geraakt. Ik vroeg of er iemand gebed wilde en verwachtte een paar jongens maar er wilden zoveel jongens gebed, dat we er een grote kring van hebben gemaakt en terwijl Nicko zorgde dat de worship doorging, ging ik de kring rond om voor iedereen te bidden. Toen ik bij een paar jongere jongens kwam (ongeveer de leeftijd van Mikaya, 14) en ik woorden over ze uitsprak voelde ik opeens de schouders schokken en hoorde ik gesnik. Ze probeerden het nog even in te houden maar barstten toen in tranen uit, zonder dit meer te verbergen, waardoor anderen ook begonnen! Ik kon niet anders dan ze te omhelzen terwijl ik woorden van liefde en bemoediging bleef spreken. Ik kreeg later natuurlijk op mijn kop want ik mag eigenlijk niet zo dicht bij de jongens komen lichamenlijk, maar de mama in mij kon het niet helpen, en ik ben toch dankbaar voor dit moment 🤖! Gelukkig begrepen de bewakers het ook wel weer want ze zagen ook hoe bijzonder dit moment was en een aantal baden stilletjes mee.



Het is moeilijk uit te leggen hoe bijzonder dit moment was, maar er kwam zoveel los/vrij!
Hierna natuurlijk nog alle dingen uitgedeeld waar ze heel blij mee waren; en ze hebben genoten van de snacks. Maar het hoogtepunt was echt het moment dat er zoveel loskwam! Begin januari gaan we weer, dan komt een vriend uit Nederland langs (Sem) die ook met ze zal delen!

Ik wil jullie echt weer heel hartelijk danken voor jullie bijdragen en gebed, waardoor we dit kunnen blijven doen ! Het was echt geweldig en namens alle mensen hier hartelijk dank 🙏

Hartelijke groet en veel zegen voor jullie,

Jolanda

Colofon:

Het e-mailadres van Baraka is: info@stichtingbaraka.com
Het e-mailadres van Jolanda is: jolanda@baraka4africa.org
Website van Baraka is: www.stichtingbaraka.nl
Wilt u een nieuwsbrief ontvangen?
stuur een e-mail naar: margreetmarcel@hetnet.nl

Het banknummer van Baraka: NL93 RABO 0105 4602 73

De Stichting Baraka ondersteunt de activiteiten van Jolanda in Kenia.

Giften zijn aftrekbaar voor de belasting (Anbi-stichting)

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam nr 3421 7149

Jolanda Odiyo woont nu al meer dan 20 jaar in Kenia om de straatjongeren te helpen aan een betere toekomst. Zij doet dit samen met het lokale team van Afri-Lift, met name door middel van de boerderij waar jongens van de straat en uit de jeugdgevangenis een tweejarige opleiding krijgen tot landbouwmedewerker, waarna ze altijd een baan kunnen krijgen bij lokale boeren.

